

# Revoir Paris



Drie maanden na het overleven van een terroristische aanslag op een Parijse bistro herinnert Mia zich slechts flarden van de gebeurtenissen. Ze besluit haar stappen van die noodlottige avond na te lopen in de hoop dat, wanneer ze zich meer herinnert, ze haar leven weer op kan pakken. Zoekend naar getuigen die de flarden van haar herinneringen kunnen aanvullen, ontmoet Mia mensen die anders vreemden waren gebleven: tiener Félicia, wier ouders bij de aanslag omkwamen, maar ook de man die in het restaurant zijn verjaardag vierde. En als het werkelijk waar is dat iemand tijdens de aanslag Mia's hand vasthield, misschien dat ze ook hem kan vinden.

Dit alles tijdens een zwerftocht door het Parijs, dat ogenschijnlijk op de achtergrond blijft maar langzaam toch weer haar thuis wordt.

## maandag 8 januari avondfilm Revoir Paris

De film is te zien in de huiskamer op de begane grond en op de eerste verdieping in de activiteitenruimte.

Je bent vanaf 19:30u welkom voor een kopje koffie of thee. Wij nodigen je uit voor een nazit met een drankje na afloop van de film.

waar: **BijBomans Mozartlaan 11A**

inloop vanaf: **19:30 uur**

aanvang film: **20:00 uu**

[Lees meer](#) over **Samen naar de film in BijBomans**

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@wijkmolenhoek.nl](mailto:info@wijkmolenhoek.nl) toe aan uw adresboek.