

Woensdagmiddag 10 april 14.00 uur

Neem me mee

Leef, liefde, lach en geniet

Enkele zeventigplussers die elkaar niet kennen gaan op een busreis naar Zuid-Frankrijk. Reisleider Thijs heeft de organisatie ervan zwaar onderschat. Maar gaandeweg de vakantie ontstaan er bijzondere vriendschappen, worden geheimen gedeeld en stappen de oudere reizigers steeds meer uit hun comfort zone. [Lees meer](#) in de recensie



Woensdagmiddag 10 april om 14.00 uur vertoont BijBomans weer een film.

De ingang is bij de poort, waar de BijBomans vlag wappert.

De film is te zien in de huiskamer op de begane grond
Je bent vanaf 13.30u welkom voor een kopje koffie of thee.

Voor koffie, thee e.d. vragen we een bijdrage van €1.

Ken je iemand die ook vooraf informatie over de film wil krijgen? Geef het e-mailadres door via info@wijkmolenhoek.nl Of vraag haar/hem zich [hier](#) aan te melden.

Waar: BijBomans Mozartlaan 11A
Inloop met koffie vanaf: 13:30 uur

Tijd: 14:00 uur
Nazit vanaf: 16.00 uur

[Lees meer](#) over samen naar de film BijBomans

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@wijkmolenhoek.nl toe aan uw adresboek.