

# Film BijBomans

Maandag 6 februari 2023

## Zee van tijd

Het jonge gelukkige stel Lucas en Johanna zeilt in de jaren 80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge ouders werkelijkheid wordt. Het abrupte einde van de reis is het begin van innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om overeind te blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld. De ontmoeting is bij de repetities van een dansvoorstelling, waarbij theatermaker Lucas het verhaal van Kai wil vertellen. Voor hem is dat noodzaak, voor Jo iets onbestaanbaars.



Maandag februari vertoont BijBomans weer een film. De ingang is bij de poort, waar de BijBomans vlag wappert.

De film is te zien in de huiskamer op de begane grond en op de eerste verdieping in de activiteitenruimte.

Je bent vanaf 19.30u welkom voor een kopje koffie of thee.

Na afloop van de film nodigen wij je uit voor een nazit met een drankje.

Waar: BijBomans Mozartlaan 11A

Tijd: 20:00 uur

Inloop met koffie vanaf: 19:30 uur

Nazit vanaf: 21:30 uur

dinsdag 7 februari 2023 middagfilm

## The Help

De film speelt zich af in Mississippi tijdens de jaren 60. Skeeter is een meisje uit het Zuiden dat terugkeert van school en vastbesloten is om een schrijfster te worden. Ze zorgt echter voor heel wat ophef bij haar vrienden – en bij de rest van de bevolking van het kleine stadje – wanneer ze besluit om de zwarte vrouwen te interviewen die hun hele leven lang zorgen voor de prominente zuidelijke families. Aibileen is de eerste die openlijk durft te spreken. Aibileen en Skeeter blijven samenwerken en al gauw komen meer vrouwen hun verhaal vertellen.

Ongewone vriendschappen worden gevormd en een nieuw soort zusterschap ontstaat.

Regisseur Tate Taylor weet de juiste balans te vinden tussen de emotionele en de humoristische elementen. Want hoewel het onderwerp zwaar is en tot nadenken stemt, heeft het eindresultaat de charme en humor van een feelgoodfilm.



dinsdag 7 februari vertoont BijBomans weer een middag film. De ingang is bij de poort, waar de BijBomans vlag wappert.

De film is te zien in de huiskamer op de begane grond

Je bent vanaf 13.30u welkom voor een kopje koffie of thee.

Aanvang film 14:00 uur

[Lees meer](#) over samen naar de film BijBomans

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@wijkmolenhoek.nl](mailto:info@wijkmolenhoek.nl) toe aan uw adresboek.



Laposta

